

LIDT OM Udstilleren og Kalundborg

Mit navn er Birgitte Pedersen. Jeg er 63 år og har det meste af mit liv haft sommerhus på Røsnæs.

I 1966 fik min far den idé at bygge et lille sommerhus af genbrugsmaterialer. Tressernes idé om vækst og forbrug var ham inderligt imod.

Han var ansat ved DSB og købte nogle kasserede remiseporte fra Østerport station samt nogle gamle redningsbåde fra færgen mellem Kalundborg og Århus. Portene blev fragtet med tog til Kalundborg station, og så var det bare med at komme i gang med at skille dem ad, kradse gammel maling af og fjerne søm. Min bror og jeg fik 5 øre for hvert søm vi fjernede, og når arbejdsdagen var omme, blev vores indtjening omsat til slik fra kiosken på Kalundborg station.

Mens alt dette stod på, boede vi en hel sommer i en godsvogn på Kalundborg station. Den slags kunne lade sig gøre dengang 😊 De sanitære forhold var havet og toilettet på stationen. Min mor lavede mad hver dag på en primus inde i vores godsvogn.



Kalundborg Station 1966

Jeg har et særdeles nært forhold til Røsnæs og til Kalundborg og har haft det i mere end 50 år

Det var en stor oplevelse første gang jeg besøgte Galleri Kordel, og jeg har besøgt galleriet mange gange siden. Jeg blev meget glad, da jeg fik mulighed for at lave min egen udstilling af kunsthåndværk med decoupage og papir, som har været min store hobby i mange år.

Til daglig er jeg gymnasielærer og underviser i matematik i København, hvor jeg også bor.

Jeg håber, nogle vil få glæde af min udstilling! Rigtig god fornøjelse 😊